

Hebt u een PGB? Informeer naar de mogelijkheden

# Workshop 'Frida Kahlo'

"Ik wil de potloden gebruiken die geslepen zijn, tot de punt van de oneindigheid, die altijd vooruit wijst"  
- Frida Kahlo

De Mexicaanse kunstschilderes Frida Kahlo (1907 – 1954) is zonder twijfel één van de bekendste en meest geliefde "(sur)realistische" kunstenaars van de wereld. Zij is uitgegroeid tot een wereldwijd stijlicoon en cultfiguur. Haar grote liefde voor de kunst en haar echtgenoot Diego Rivera, gaven haar de kracht die ze nodig had om te kunnen overleven na een tragisch ongeval. Zij schilderde zelfportretten die doorvlochten waren met symboliek uit haar persoonlijke leven.

## Wat gaan we doen?

Tijdens deze inspirerende workshop maak je een (zelf) portret in de stijl van Frida Kahlo. We gebruiken niet alleen verf, maar ook zijden bloemen, sieraden, veren, stof, knipsels en alles wat je zelf nog meer kunt bedenken om er een uniek kunstwerk van te maken. "Alles mag, alles kan en niks is gek", zou Frida zelf zeggen.



Voor informatie of aanmelding neem contact op met:

Anita Kortooms  
06-11237784  
[anita@hetlevensatelier.nl](mailto:anita@hetlevensatelier.nl)

Het Levensatelier  
Burgemeester Wijnenstraat 9  
5721 AG Asten  
0493-670251  
[info@hetlevensatelier.nl](mailto:info@hetlevensatelier.nl)  
[www.hetlevensatelier.nl](http://www.hetlevensatelier.nl)

## Informatieavond 'México en Frida Kahlo'

**Datum:** 22 september  
**Tijd:** 18.30 – 20.30 uur  
**Kosten:** gratis

## Frida Kahlo Workshop

**Datum:** 26 september  
3 oktober  
10 oktober  
**Tijd:** 10.00 – 14.00 uur  
**Kosten:** € 190,- incl. koffie/thee

## Expositie gemaakte werkstukken

**Datum:** 18 oktober  
**Tijd:** 12.00 – 18.00 uur  
**Kosten:** € 15,- incl. drankje en  
Mexicaanse hapjes